

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: <https://www.saint.gr>



## Άγιοι Εικοσιπέντε Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: <http://www.saint.gr/1961/saint.aspx> για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.

Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 17/11/2013 7:04:00 μμ

Δημιουργία εγγράφου: 27/11/2024 07:19:59

# Σύνοψη

---

Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 1 Ιουλίου εκάστου έτους.

Ημ/νια Βίου: 17/11/2013 7:04:00 μμ

# Βιογραφία

---

Αριθμός ανδρών ηνθρακωμένων κύκλος,  
Το πεντάκις γαρ πέντε, δήλον ως κύκλος.

Οι Άγιοι Εικοσιπέντε Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία μαρτύρησαν δια πυρός.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του σημειώνει για το δίστιχο:

«Ανάμεσα εις τους αριθμούς, δύο ονομάζονται κύκλοι, ο πέντε και ο έξι. Επειδή καθώς ο κύκλος αρχίζει από το κέντρον και τελειώνει πάλιν εις το αυτό κέντρον. Τοιουτοτρόπως και οι δύο αυτοί αριθμοί, εφ' εαυτούς πολλαπλασιαζόμενοι, από τον αυτόν αριθμόν αρχινούν και εις τον αυτόν πάλιν τελειούνουν, τόσοι εις τας δεκάδας, όσοι και εις τας εκατοντάδας και χιλιάδας και μιλίονια, και όρα πώς τούτο είναι αληθές. Λέγομεν γαρ, πέντε οι πέντε, εικοσιπέντε. Και πάλιν πέντε οι εικοσιπέντε, εκατόν εικοσιπέντε. Πέντε δε οι εκατόν εικοσιπέντε, γίνονται εξακόσιοι εικοσιπέντε, και καθεξής. Ομοίως και ο έξι έτζι προβαίνει, έξι γαρ οι έξι, τριανταέξι. Και πάλιν έξι οι τριανταέξι, διακόσια δεκαέξι, και καθεξής».

## Παραπομπές

---

1. [ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ INTERNET](#)
2. [Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού](#)