

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: <https://www.saint.gr>



**Μνήμη πάντων των Χριστιανών που πέθαναν
μαρτυρικά για τη δόξα του Χριστού, από πείνα,
δίψα, κρύο και μαχαίρι**

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: <http://www.saint.gr/1067/saint.aspx>
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.

Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 31/3/2013 5:48:00 μμ
Δημιουργία εγγράφου: 10/03/2025 18:26:26

Σύνοψη

Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 29 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ημ/νια Βίου: 31/3/2013 5:48:00 μμ

Βιογραφία

Σωθήναι πάντας τους βροτούς Σώτερ θέλων,
Εις τούτο κρίσεις μηχανάσαι πανσόφως.

Αυτή τη μέρα η Εκκλησία μας όρισε να γιορτάζουμε τη μνήμη όλων των Χριστιανών, που μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού και τα ονόματά τους δεν μας είναι γνωστά.

Η γιορτή αυτή μας διδάσκει, ότι το βλέμμα του Θεού δεν είναι όμοιο με του ανθρώπου. Διότι οι άνθρωποι, συνήθως δοξάζουν και τιμούν αυτούς που γίνονται γνωστοί και διάσημοι, ενώ ο Θεός βλέπει γνωστούς και αγνώστους, διάσημους και άσημους, αρκεί όλοι να πράττουν ευσυνείδητα το θέλημα του. Έτσι και ο μικρότερος των χριστιανών αυτών, θα λάμψει ασύγκριτα περισσότερο από τους πιο φαντασμένους και αστραφτερούς βασιλείς της γης, όταν έλθει η ώρα της τελικής δικαίωσης.

Τελείται δε η αυτών Σύναξις εν τω Ναώ της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείσις.

Παραπομπές

1. [ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ INTERNET](#)
2. [Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού](#)